



Vrijwilligersproject Dawda Stichting Gambia

Nieuwsbrief 18, juli 2015

De toekomst van een kind.

Zoals jullie in onze vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, hebben wij tijdens ons bezoek in februari van dit jaar een noodkreet gekregen van een wanhopige vader, Musa Jarju. Musa is een broer van Dawda Jarju, onze helaas te vroeg overleden contactpersoon in Gambia, waarna we onze stichting hebben vernoemd. Zijn 7 jarige zoontje Muhammed heeft eind 2013 zijn scheenbeen gebroken. Deze breuk is gezet, maar sindsdien heeft hij een grote open wond over zijn hele scheenbeen. De doctors van het ziekenhuis in Gambia kunnen dit verder niet behandelen en geven aan dat alleen een behandeling in het buitenland het been van Muhammed kan redden.

Hieronder staat een deel van de brief van het ziekenhuis van 25 januari 2015:

“Hij heeft al meer dan 15 maanden een pijnlijk gezwollen rechterbeen, met een ontsteking met pus-afscheiding. Hij moet dringend een overzeese chirurgische ingreep hebben om zijn been te redden”.

Deze vraag van Musa bracht ons in een dilemma. We hebben als stichting altijd duidelijk onze uitgangspunten geformuleerd. Voor projecten, welke we samen met de bevolking van Somita uitvoeren, is dit de ECO gedachte (Empowerment, Capacity Building, Ownership). Door dit uitgangspunt vast te houden zijn al onze projecten succesvol en duurzaam. Een ander uitgangspunt is dat we geen individuele mensen ondersteunen, omdat dit de sociale samenhang in het dorp verstoort. Dit hebben we ook aan de vader van Muhammed verteld.

Tijdens ons verblijf in Somita krijgen we dagelijks vragen om hulp. In het begin is het moeilijk om hier mee om te gaan. Je ziet zoveel armoede om je heen dat je iedereen wilt helpen.

Gelukkig begrijpen de mensen dat we niet alle problemen kunnen oplossen. Voor ons is het duidelijk waarom men hulp vraagt, n.l.: “als we niets vragen, dan weten jullie ook niets”!

Gelukkig lukt het ons vaak om een individuele vraag om te buigen naar een oplossing voor meerdere mensen. De micro kredieten bank is hier een goed voorbeeld van. Financieringsmogelijkheden voor het oprichten van bedrijfjes en schoolgeld voor kinderen. Onze uitgangspunten worden hierdoor in één project samengebracht.

Musa's vraag bleef ons bezighouden. Stel dat we bij onze volgend bezoek Muhammed zouden tegenkomen, op krukken steunend of in een gammele Afrikaanse rolstoel, omdat zijn been helaas niet gered kon worden. Gelukkig kon Musa ons vertellen dat een oom van hem uit Engeland garant zou kunnen staan voor de medische kosten en de reiskosten. Hierdoor worden we intermediair voor Muhammed en het ziekenhuis, waardoor we onze doelstelling trouw blijven en toch de helpende hand kunnen bieden.

Terug in Nederland zochten we direct contact met diverse ziekenhuizen. Tot onze grote vreugde was het Maasziekenhuis bereid om Muhammed voor zo ver als mogelijk zonder kosten te behandelen. Veel dank aan een van de medisch specialisten van het ziekenhuis! Hij is lid van de Rotary Cuijk Maaskant en was graag met ons meegegaan naar Gambia, samen met de andere Rotaryleden. Maar in verband met de dreiging van Ebola in West Afrika was dit voor hem gezien zijn werkzaamheden in het ziekenhuis niet mogelijk. Na beoordeling van röntgenfoto's en CT scans was de conclusie dat de behandeling succesvol kan worden uitgevoerd, waarbij garanties niet gegeven kunnen worden.

Zoals bekend kan er niet vrij gereisd worden van Afrika naar Europa. Hiervan zijn we de laatste tijd volop getuigen, de barrière Middellandse Zee is bekend en berucht!

Voor het verblijf van vader Musa moest een visum van 3 weken geregeld worden, voor Muhammed van enkele maanden. We verwachten dat zijn behandeling minimaal 3 maanden zal duren. Ik zal het zeer ambtelijke traject voor de aanvraag van de visa maar niet beschrijven, maar uiteindelijk zijn we 4 maanden bezig geweest om alles voor elkaar te krijgen. De garantiestellingen, voor mogelijk tegenvallende kosten in het medische traject en voor de reis, werden geregeld. Hiervoor hebben we contacten gehad met familie van Musa in Oostenrijk en Engeland. Daarna is de verblijfsgarantie door Mariëtte en mij afgegeven, via de gemeente Gennep.

Na completering van het dossier, waarbij we op een perfecte wijze geholpen zijn door de Nederlandse consul in Gambia, is het dossier doorgestuurd naar de Ambassade in Senegal, Dakar, waar vader Musa zich zelf moest melden. Hierna is de aanvraag doorgestuurd naar de Regio Ambassade West Afrika in Ghana, Accra. Na diverse contacten met Accra hebben we uiteindelijk het akkoord gekregen voor de visa en kunnen Musa en Muhammed 17 juli a.s. op het vliegtuig stappen en mogen we ze de volgende ochtend op Schiphol begroeten. Het zal voor hen een bijzondere reis worden, met heel veel indrukken. Muhammed en Musa komen bij Mariëtte en mij in Gennep logeren, voor Musa een kort verblijf, voor Muhammed zal dit maanden worden. We realiseren ons dat dit voor iedereen een bijzondere en spannende tijd zal worden.

Direct na het weekend begint het medische traject, waarbij Muhammed de eerste weken kan worden ondersteund door zijn vader. We hebben een steevast vertrouwen in de goede afloop van de behandeling.

Via facebook en een blog zullen we de voortgang van de behandeling van Muhammed met iedereen delen. Wij willen nu al iedereen bedanken voor de vele hulp welke we hebben gehad om dit mogelijk te maken. Geweldig om zoveel betrokkenheid en hulp te mogen ervaren.

Volgende projecten:

Er wordt op dit moment ook hard gewerkt aan ons volgend project, dit is de zeer noodzakelijke uitbreiding van de Upper Basic School in Somita. Over de voortgang van dit project zullen wij in onze volgende nieuwsbrief uitvoerig verslag doen.

Een ander project is de grote Galdep tuin. We maken langzaam voortgang met het watertekort. In samenwerking met de Nederlandse Consul, Henriëtte Sonko, wordt hiervoor een PUM project opgestart, waarbij een Nederlandse deskundige komt onderzoeken of een waterdripsysteem een mogelijke oplossing voor het waterprobleem in de tuin kan zijn. Ook hierover informeren wij jullie in onze volgende nieuwsbrief.

We hebben nog geen volgende datum voor een bezoek aan Somita gepland staan, mogelijk gaan we dit jaar nog om Muhammed terug te brengen. Maar ook volgend jaar hopen we Somita weer te bezoeken.

Wij vinden het bijzonder om jullie het dorp Somita en zijn inwoners te kunnen laten zien, dus wie weet tot ziens in Somita. Mochten jullie belangstelling hebben voor een van onze volgende reizen, schroom niet en neem contact met ons op. Wij willen graag onze ervaringen met jullie delen. Indien gewenst geven wij graag een presentatie over onze projecten, waarbij wij jullie met foto's en verhalen de wereld van Somita willen laten zien.

Wij danken alle gulle gevers voor hun bijdragen en hopen ook in de toekomst weer een beroep op jullie te mogen doen. We doen het niet voor ons zelf, maar voor de kinderen van Somita en hun toekomst.

Jullie bijdragen zijn van harte welkom op onze rekening NL53ABNA0561525234, t.n.v. Dawda Stichting Gambia. Onze stichting heeft de ANBI status, waardoor giften binnen de fiscale spelregels aftrekbaar zijn. Indien jullie een periodieke gift wilt doen, kunnen wij jullie helpen met het opstellen van een overeenkomst, waardoor er extra fiscale voordelen mogelijk zijn. Hiervoor kan contact met ons, via mail of telefoon, worden opgenomen.

Zoals bekend kunt u ons ook steunen door gebruikte kleding, schoenen en andere textiel bij ons af te geven, natuurlijk kunnen we het ook bij u af halen.

Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar onze website: www.dawdasg.nl en [WWW.Facebook.com/](https://www.facebook.com/DawdaStichtingGambia) Dawda Stichting Gambia.

Namens de bevolking van Somita bedankt,

Dawda Stichting Gambia, 0485 – 540740 / 0637470520

e_corstjens@hotmail.com

Eric en Mariëtte Corstjens

René van Steen

Peter Janssen